

Kerkdiensten

Zondag 16 februari 9.30 uur pastor Nabor Langstraat, Rijswijk
Collecten: 1. Kerk in Actie: noodhulp Israël en Gaza 2. Kerk

Komende diensten

Zondag 23 februari 9.30 uur ds. Marjan Zebregs. Afscheidsdienst
Zondag 2 maart 9.30 uur ds. Peter Wattel, Oegstgeest

Bij de dienst van 16 februari

Opstaan. Een alledaags woord. Als je wakker wordt, sta je op. Je kan opstaan tegen onrecht. Of je staat op voor iemand uit de bus. Dat zijn momenten van opstaan waar we niet over nadenken.

Het leven zelf kent ook zijn opstandingmomentjes. Je hebt bijvoorbeeld veel verdriet en denkt 'dat komt niet meer goed'. Na verloop van tijd begin je je (hopelijk) weer wat beter te voelen. Je staat op uit je verdriet. En voelt weer wat vreugde.

Wat hebben die opstandingsmomentjes, in het klein en in het groot, te maken met die ene Opstanding van Jezus Christus? En wat heeft Zijn Opstanding ons vandaag te vertellen?

Zondag denken we erover na.

Pastor Nabor Langstraat

Van de diaconie

Zondag collecteren we voor Exodus Den Haag. De ex-gedetineerde, de kwetsbare jongvolwassene, de jonge overvallers, de 'familie-van'.

Problematiek met

schulden, beperkingen, gedragsproblematiek (agressie, angsten), verslaving. Ze kunnen het niet alleen. Exodus biedt perspectief. "We hebben onze expertise opgebouwd in meer dan 35 jaar, en blijven onverminderd naar de toekomst kijken om steeds die hulp te kunnen blijven bieden waar onze deelnemers het meeste bij gebaat zijn."

Exodus Zuid-Holland heeft woonlocaties in Rotterdam, Den Haag, Leiden en Gouda, met daarnaast ambulante begeleiding en trainingen in deze en omliggende gemeenten in de regio. Exodus werkt aan zijn missie met professionals, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en studenten.



- Voor herstel van kwetsbare mensen
 - Voor een veiliger samenleving
 - Voor een betere toekomst voor mens en samenleving
- Exodus biedt een breed en samenhangend spectrum van professionele zorg tot en met een steunnetwerk van enthousiaste vrijwilligers. Steun het werk van Exodus Den Haag met uw gave in de eerste collecte.



De tweede collecte is voor onze kerk De Lichtbron.
Beide collectes van harte bij u aanbevolen!



Scan de QR-code om te betalen voor Collectegift
Diaconie/ZWO.

Gebruik de Camera App op je telefoon

<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=C7uxu>

Agenda

Dinsdag 11 maart 10.00 uur gespreksgroep in De Lichtbron

Resultaat actie Kerkbalans

Heel Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan de Actie Kerkbalans 2025. Er is tot nu toe voor de kerk bijna 60.000 euro toegezegd. De penningmeester is daar erg tevreden over.

Voor de Diaconie/ZWO is een bedrag van ruim 18.000 euro toegezegd. De Diaconie/ZWO is dankbaar en erg blij met dit prachtige resultaat.

Heeft u nog geen bijdrage toegezegd of overgemaakt voor de kerk of de diaconie, dan hopen we natuurlijk dat u dat alsnog wilt doen. Het kan nog!

Tot slot spreken we onze grote waardering uit voor de 23 vrijwilligers die de enveloppen hebben bezorgd en de ingevulde formulieren weer hebben opgehaald. Dank jullie wel!!

College van Kerkrentmeesters en Diaconie/ZWO



Cadeau voor Marjan en Rolf

Zondag 23 februari is de afscheidsdienst van ds. Marjan Zebregs, waarvoor u allen van harte bent uitgenodigd. Marjan leidt zelf de dienst. Ds. Jan Henzen zal de 'losmaking' verrichten. Na de dienst worden Marjan en Rolf in het zonnetje gezet. Daarna, tijdens de koffie, kunt u informeel persoonlijk afscheid nemen van Marjan en Rolf.

In een eerdere nieuwsbrief bent u al van harte uitgenodigd voor het verjaardagsfeest van Marjan op vrijdag 28 maart in De Lichtbron.



De waardering voor Marjan en Rolf willen we bundelen in één gezamenlijk cadeau, aan te bieden op 28 maart. Een duurzame tuinset (vier stoelen en een tafel) zou heel welkom zijn op het balkon in hun Voorburgse appartement. Dat zou een mooi aandenken zijn.

Bijdragen kunt u overmaken op bankrekening NL85 RABO 0368 1024 67 van de Protestantse Gemeente Wateringen-Kwintsheul onder vermelding van *cadeau*.

Peter van 't Wout

Gedicht

Soms staat de kerk pal voor de zon
Soms lijkt de kerk een blok beton
dat mij ontnemt het vrije zicht
op vreugde, vrede, liefde, licht.

Soms zijn de mensen er zo hard,
hun oogopslag zo somber zwart,
soms is de kerk zo hard als steen -
wil ik er nooit en nooit meer heen.

Soms is de kerk – wat zeg ik? Wacht!

Al lijkt de kerk een blok beton,

Hoor ik een stem? Heel stil, heel zacht:
'Ben jij naast velen zelf niet één
zo'n nare, zware, zwarte steen?

al staat jouw kerk pal voor de zon,
toch doet zij nooit de hemel dicht –
rondom haar glimlacht altijd licht'.

André Troost (uit het Ouderlingenblad)

"Als Jezus je buurman is ..."

Kerkdienst, samen met mensen
met een verstandelijke beperking
Zondag 23 februari 2025
Oude Kerk, Wilhelminaplein 5, Naaldwijk
Aanvang :10.00 uur
Voorganger: dominee Neeltje Reijnders
m.m.v. PUUR!Orkest*
Na afloop is er koffie en limonade.
Van harte welkom!



Kerkdiensten met mensen met een verstandelijke beperking gaan uit van de
Kontaktraad Westlandse kerken, Het Westerkoninkrijk en Sien. Ze vinden een aantal keer
per jaar plaats. www.kontaktraad.nl

Ons jubileum gaan we graag vieren met al onze bekenden, familie,
vrienden en bezoekers van de kerkdienst op 23 februari. Hierbij
nodigen we iedereen uit om bij ons te blijven in de Oude Kerk voor
een gezellige lunch en een muzikfeest in de middag. Om 15.00
uur is het afgelopen. Meld je aan voor de lunch en/of het feest,
zodat we een beetje weten hoeveel bezoekers komen.
Dit is de link <https://e25.grib.store/gg-category/3/>
Of mail naar: woindeok@gmail.com



Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie

Predikant: vacant

Scriba: Geert Schippers en Bert Bosker, scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl

Website: www.protestantsekerk-delichtbron.nl

Uw kopij graag inleveren in Word:

donderdag vóór 12.00 uur via nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com.